



Inloophuis Wording
Vaartweg 18-20
1211 JH HILVERSUM

Nieuwsbrief

*Vanuit een christelijke instelling omzien
naar de medemens*

April 2018

Voorzitter gevonden

We zijn verheugd om u te kunnen melden dat we iemand gevonden hebben die al jaren bij Wording betrokken was als vriend, nu ook de voorzitters-taken op zich wil nemen.

Verderop in deze nieuwsbrief leest u over het afscheid van Aat en over een introductie van Ad.

Pastores lunch

Een aantal malen per jaar is er een pastores-lunch in Hilversum. Hierbij komen van alle kerken voorgangers bij elkaar om te praten over zaken die spelen in en om Hilversum. Op 21 maart werd deze lunch verzorgd in ons inloophuis.

Onze voorzitter heeft ruim de tijd gekregen om te vertellen over onze werkzaamheden en heeft alle aanwezigen een rondleiding kunnen geven.

Contact:

Bestuur: info@inloophuis-wording.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@inloophuis-wording.nl
IBAN: NL 03 ABNA 0460 1259 23

Inloophuis Wording is aangewezen als ANBI. Meer informatie vindt u op onze website.

Grote dankbaarheid

Het komt vaker voor dat we aan het einde van het jaar nog een verschil hebben tussen de inkomsten en de uitgaven. Vrijwel altijd komt dat uiteindelijk in de laatste maanden van het jaar weer in balans.

Vorig jaar was het verschil echter dermate groot dat het toch behoorlijk spannend begon te worden in december 2017.

We hebben daarom een "noodkreet" bij veel van onze vrienden en verschillende instanties neer moeten leggen, en met grote dankbaarheid zagen we dat hier heel betrokken op is gereageerd. Het is zelfs zo

dat we meer donaties hebben mogen ontvangen dan er nodig was om de begroting sluitend te krijgen.

In het jaarverslag dat spoedig op onze website te vinden zal zijn, is dan ook te lezen dat we 2017 hebben kunnen afsluiten met een 'overschot' van bijna € 4.000,-. Dit komt ten gunste van onze reserves en maakt dat we kunnen doorgaan met het opknappen van ons inloophuis.

Met dank aan alle ruimhartig gevende vrienden en kerken gaan we vol vertrouwen 2018 in.

Afscheid voorzitter

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Ik heb met ontzettend veel plezier 8 jaar als voorzitter van het bestuur mogen werken. Veel vergaderingen mogen leiden, dank aan mijn collega's bestuursleden, jullie doen prachtig werk en staan altijd klaar voor het inloophuis. Met name de vrijwilligers wil ik bedanken voor hun inzet, best soms moeilijk hoe om te gaan met onze gasten, daar hebben we fijne gesprekken over gehad op de medewerkersavonden.

Niet te vergeten onze stampot-

maaltijd aan het eind van ieder jaar was en is een hoogtepunt, ik heb daarvan genoten.

Ik ben heel blij dat er een opvolger gevonden is in de persoon van Ad Langerak die de voorzittershamer van mij overneemt.

Ik wens hem, het bestuur en de medewerkers Gods zegen toe bij dit mooie werk in het inloophuis.

Aat Eerenberg



Inloophuis Wording
Vaartweg 18-20
1211 JH HILVERSUM

Nieuwsbrief

*Vanuit een christelijke instelling omzien
naar de medemens*

April 2018

TV-tip

The homeless Experience

Net als in 2016 was er ook eind 2017 het EO-programma "The homeless experience" te zien op NPO.

Imanuelle Grives, bekend van o.a. Vechterhart en Wie is de Mol, verruilde voor drie weken haar huis voor een leven op straat waarin ze volledig op zichzelf was aangewezen.

Tijdens deze weken maakte ze kennis met een aantal daklozen die haar wegwijs maakten en sloot ze bijzondere vriendschappen.

Imanuelle ondervond aan den lijve hoe het is om te bedelen voor geld, als vrouw alleen op straat te slapen en geen contact te hebben met haar thuisfront.

Op www.npo.nl zijn alle drie de afleveringen van Imanuelle terug te kijken. Ook de twee afleveringen van vorig jaar met acteur Dragan Bakema zijn daar nog terug te zien.

Onze Openingstijden

Ma, Di, Wo, Do, Vr:

14:00 – 17:00

19:00 – 22:00

Zaterdag:

14:00 – 17:00

Zondag:

12:00 – 14:00

Nieuwe voorzitter

Even voorstellen nieuwe voorzitter..... Ad Langerak, 64 jaar en gelukkig getrouwd met Alie, 3 kinderen en als alles goed verloopt in april 6 kleinkinderen. Het was de nieuwsbrief over het 20-jarig bestaan die mij naar Wording bracht. Wat me vooral raakte was het tekort aan medewerkers waardoor het inloophuis diverse malen in de maand dicht bleef (in januari 2018 bv. wel 11x van de ruim 50 openingsmomenten). Bezoekers die in de kou voor een gesloten deur staan. Dit bepaalde mij erbij om 2x in de maand tijd vrij te maken om het inloophuis mee open te houden. Pastoraat heeft altijd mijn hart gehad en inloophuis Wording geeft met het omzien naar de behoeftigen en daklozen gehoor aan een bijbelse opdracht. De Bijbel roept ons op om naar onze naasten om te zien, Math 25:35-40. Vanaf oktober draai ik nu mee en al snel merkte ik dat de werkzaamheden me wel liggen. Een stuk dienstbaarheid verlenen, een luisterend oor bieden en zorg geven aan naasten vanuit een christelijke overtuiging. Mooi was het toen ik op een zaterdag in januari dienst had en er een oud bezoeker langs kwam, we gaven elkaar een hand en hij vroeg naar een inmiddels vertrokken medewerker die hem goed had geholpen. Hij vertelde dat hij ruim 10 jaar geleden drugs gebruikte en vanuit Wording is doorverwezen naar opvangcentrum De Hoop in Dordrecht. In de periode 2007 – 2009 is hij daar van zijn verslaving afgekomen. Daarna bleef hij als ervaringsdeskundige werkzaam in De Hoop en heeft zich bij een christelijke gemeente aangesloten. Zo kan het ook, een bemoediging die laat zien dat we bezoekers ook verder kunnen helpen. Voor anderen zijn we er gewoon en bieden warmte, eten, drinken, kleding, een luisterend oor.

Om de leefwereld van een dakloze beter te begrijpen heb ik een boek gelezen van Wim Eickholt "Wat ik nou toch heb meegemaakt". Door drankverslaving geraakte de schrijver steeds verder in de problemen en verloor zijn baan als docent. Zijn vriendin verliet hem waarna hij de hypotheek van zijn huis niet langer kon betalen, stapsgewijs brokkelde zijn leven verder af, zelf nog in de veronderstelling dat het allemaal wel goed zou komen. Hij vervalt in een jaar dakloosheid en wordt geconfronteerd met een keihard bestaan. Met hulp van vrienden, goede begeleiding en op eigen wilskracht komt hij van de drank af en krijgt hij zijn leven uiteindelijk weer op de rails. Een boeiend en treffend geschreven verhaal over een jaar dakloosheid, een aanrader om te lezen. Volgens het CBS is het aantal daklozen in de periode van 2009 tot 2016 gestegen met 13.000 (74%), van 18.000 naar 31.000.

Vanuit het bestuur kwam in januari de vraag of ik voorzitter zou willen worden. Ik heb hier goed over nagedacht en heb deze stap in vertrouwen genomen. Ruim 25 jaar ben ik als regio controller in de Zorg werkzaam geweest en flink wat jaren als ouderling en secretaris in de Vrije Evangelische Gemeente van Hilversum. Met mijn komst wil ik alle waardering en dank uitspreken voor Aat Eerenberg van wie ik na 8 jaar trouwe dienst de voorzittershamer mag overnemen.

Contact:

Bestuur: info@inloophuis-wording.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@inloophuis-wording.nl
IBAN: NL 03 ABNA 0460 1259 23

Inloophuis Wording is aangewezen als ANBI. Meer informatie vindt u op onze website.