



Inloophuis Wording
Vaartweg 18-20
1211 JH HILVERSUM

Nieuwsbrief

*Vanuit een christelijke instelling omzien
naar de medemens*

Februari 2017

Avond voor donateurs

Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om betrokken donateurs te behouden en/of te creëren.

De gedachte gaat nu uit naar een avond waarop we onze donateurs en geïnteresseerden, buiten onze openingstijden, in ons inloophuis uitnodigen om te laten zien waar we mee bezig zijn en wat er zoal gebeurt.

Ook zou het dan mogelijk kunnen zijn om vragen te stellen en er zo een interactieve avond van te maken.

We vernemen graag of u hierin geïnteresseerd bent, zodat we goed kunnen inschatten hoe we dit verder kunnen gaan invullen.

Uw reactie vernemen we graag via onderstaande contactgegevens.

Aan de hand van de reacties zullen we later meer inhoudelijke informatie over een dergelijke avond verstrekken.

Afsluiting 2016

Eind vorig jaar hebben we u opnieuw moeten vragen om het financiële tekort zo beperkt mogelijk te laten uitvallen. Gelukkig heeft dit geresulteerd in een alleszins acceptabel tekort van minder dan € 100,-.

Wij zijn alle donateurs zeer erkentelijk dat ook 2016 weer tot een financieel gladgestreken jaar mag worden gerekend.

Uiteindelijk is gebleken dat vooral de kerkelijke instanties in en om Hilversum een lagere

bijdrage hebben gedaan dan de jaren hiervoor.

Het zou ons dan ook erg helpen wanneer u de mogelijkheid hebt om het belang van ons werk en hulp aan onze doelgroep kenbaar te maken bij uw kerk (enraad).

Uiteraard zijn wij ook graag bereid om onze activiteiten te komen toelichten wanneer daar behoefte aan is.

Wij zijn bereikbaar via nieuwsbrief@inloophuis-wording.nl

De winter is nog niet voorbij

Al worden de dagen weer langer, het is nog erg koud de komende maanden.

Zeker om de mensen die geen plek hebben om binnen of beschut te slapen zijn dit zware maanden.

Om ook deze mensen toch enige nachtrust en warmte te bieden zijn we nog op zoek naar een aantal praktische zaken.

Denk dan vooral aan:

- slaapzakken
- dekens
- stevige schoenen
- warme sokken
- (regen)jassen

Wanneer u dit soort spullen 'over' hebt bent u tijdens onze openingstijden welkom zonder afspraak.

Komt u liever buiten openingstijden dan vernemen we dit graag vooraf.

Contact:

Bestuur: info@inloophuis-wording.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@inloophuis-wording.nl
IBAN: NL 03 ABNA 0460 1259 23

Inloophuis Wording is aangewezen als ANBI. Meer informatie vindt u op onze website.



Inloophuis Wording
Vaartweg 18-20
1211 JH HILVERSUM

Nieuwsbrief

*Vanuit een christelijke instelling omzien
naar de medemens*

Februari 2017

Wat kunt u doen?

We zijn de laatste tijd vaker dicht dan we gewend zijn.

Dit is met name te wijten aan een lager aantal vrijwilligers.

We zijn dan ook hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers die één, of meermalen per maand een dienst van 3 uur overdag of in de avond willen draaien.

Het werk bestaat vooral uit het aanbieden van koffie/thee en een broodje. Daarnaast is het fijn als er een praatje met onze bezoekers gemaakt kan worden.

Bent of kent u onze toekomstige medewerk(st)er? We komen graag in contact!

Belastingaangifte

Inloophuis Wording is in het bezit van een ANBI-status.

Dat betekent dat u alle giften aan ons kan opvoeren bij uw belastingaangifte.

Onze openingstijden

Ma, Di, Wo, Do, Vr:

14:00 – 17:00

19:00 – 22:00

Zaterdag:

14:00 – 17:00

Zondag:

12:00 – 14:00

“The Homeless Experience”

Dragan vertrok van huis met alleen een rugzak, de kleren die hij aan had en zonder pinpas, geld en telefoon. Volledig aangewezen op de liefdadigheid en andere daklozen. De weken die Dragan op de Amsterdamse straten doorbracht beschrijft hij als zwaar. Vooral op het laatst, toen het eind in zicht kwam. “Ik begon me veilig te voelen. Raakte gewend aan het leven op straat. Dat was een rare gewaarwording, als je tegelijkertijd enorm je geliefden mist”, zegt hij.

“Het grote verschil met de andere daklozen was mijn reden waarom ik op straat was beland. Ik ben steeds open ge-

weest over die reden, dat ik mezelf documenteer voor tv. Echte daklozen hebben een heftige gebeurtenis achter de rug. Dit is de groep die er vaak net zo uitzien als jij en ik. Ze leven nog maar kort op straat. Iets in hun leven op het vlak van relaties, wonen of werk veranderde plotseling waardoor ze op straat zijn beland. Een klap. Die klap heb ik niet ervaren. Toch is het gelukt om een aantal daklozen te volgen en hun verhalen in beeld te brengen. Verhalen van mensen die met nét de juiste hulp veel beter geholpen zouden kunnen worden. De huidige ‘daklozenindustrie’ is helaas niet voldoende ingericht op deze groep.”

TV-Tip

Bovenstaand verhaal hoort bij de driedelige serie “The Homeless Experience” die de EO in januari heeft uitgezonden op NPO 3.

Dit is terug te kijken via www.uitzendinggemist.nl en bied een kijkje in wat het met een mens doet om drie weken op straat te leven.

Onze bezoekers leven vaak veel langer dan drie weken op straat, en weten vooraf niet hoe lang dit gaat duren. Dat geeft een heel ander beeld.

Toch is dit een interessant stukje televisie en geeft het enig inzicht bij hoe onze bezoekers zich zouden kunnen voelen.

Contact:

Bestuur: info@inloophuis-wording.nl
Nieuwsbrief: nieuwsbrief@inloophuis-wording.nl
IBAN: NL 03 ABNA 0460 1259 23